

LANDELIJK BRABANT



LOGEER- EN DOE-BOERDERIJ “DE LUMMEL”



Van links naar rechts:
Nellie, Gemma, Harry, Elske, Erik, Linda, Harry
Diana en Jan

9 JULI T/M 16 JULI 2021

INHOUD :

Inhoud		blz. 2
Vrijdag	9 Juli	blz. 3
Zaterdag	10 Juli	blz. 5
Zondag	11 Juli	blz. 9
Maandag	12 Juli	blz. 13
Dinsdag	13 Juli	blz. 17
Woensdag	14 Juli	blz. 20
Donderdag	15 Juli	blz. 24
Vrijdag	16 Juli	blz. 28

VRIJDAG 9 JULI

Vandaag begint onze vakantie naar “ De Lummel” in Langenboom .
We starten bij Tendens in Arnhem. Erik , Gemma, Harry en Diana stappen daar in de bus en vertrekken naar Veenendaal waar Elske klaar staat.
Daarna vervolgen we onze weg naar Langenboom.

Er wordt daar nog flink gepoetst, dus nemen we plaats op het terras met een kop koffie of thee.



Elske en Erik wachten samen op de andere gasten.



Onze woonkamer/keuken



Geleidelijk aan druppelen de andere gasten binnen en wordt er kennis gemaakt.

Er worden bedden opgemaakt, medicatie uitgezocht, etc. Even is het erg druk. Rond half 6 begint Harry met koken. Gelukkig kan hij dit goed en even na 6 uur zitten we buiten aan de macaroni met een lekkere saus en sla. Iedereen vindt het heerlijk en het is gezellig. Als toetje hebben we dubbelvla en/of yoghurt.

Nadat we afgeruimd hebben dronken we een kop koffie en gingen de meeste gasten de omgeving verkennen onder leiding van Harry en Gemma.

Ingezaaide Poezen???



Jan en Diana blijven samen thuis.

Jan neemt even een momentje voor zichzelf en Diana rommelt nog wat op.



Als de groep terug is drinken en kletsen we nog wat op het terras. Na een drankje en een zakje chips kijken we nog even Hart van Nederland. De eerste gasten gaan dan naar bed.

Welterusten allemaal .



Zaterdag 10 juli

Vandaag starten we de dag rustig. Iedereen komt uit bed wanneer ze zin hebben. We hebben natuurlijk vroege vogels en langslapers. Als iedereen uit bed is en gedoucht gaan we aan tafel voor een uitgebreid ontbijt.

We besluiten vandaag een bezoek te brengen aan het "Boerenbond museum " in Gemert.



Harry laat zien hoe het hout geschaafd wordt.



Jan bekijkt de boterton van binnen.



Iedereen heeft aandacht voor het filmpje over de melk productie van vroeger.





*Jammer, maar we kunnen nog niet in de bootjes of zweefmolen.
De nostalgische kermis is pas volgende week.*

En dan is erKoffie met gebak !!



Na de koffie kwam "Harrie van Espel" om ons verhalen te vertellen over het museum. Dit was erg leuk en leerzaam.



Volgens Erik heet dit spel "mens erger je maar"

Rond half drie konden we een ritje maken met de tram “De Goede Moordenaar”. We zaten nog maar net in deze tram en ja hoor pech! Met een schok kwam het hele zaakje tot stilstand. Het wiel was er afgebroken en we konden niet verder.



Gemma oefent even op de scootmobiel

We reden terug naar onze locatie waar we koffie dronken en hebben nagepraat over deze geweldige dag.

Deze avond bestelden we eten. Het werd een zeer gevarieerde maaltijd met diverse salades, gebakken aardappeltjes, shoarma en spare ribs.

Tot slot was er ijs. Smullen dus!!

’s Avonds werden er kaarten geschreven, tv gekeken en skip bo gespeeld. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.

Zondag 11 Juli

Zondag is meestal een rustdag en daar had men wel oren naar, dus er werd goed uitgeslapen.



Het ontbijt was uitgebreid vanmorgen, met een gekookt eitje en jus d'orange. Alles werd op ons gemak gedaan. Er was zelfs tijd voor een verwenmomentje.

Erik werd gemasseerd door Gemma.

We konden snel naar buiten op het terras om daar nog van de koffie te genieten, voordat we naar Mill vertrokken voor de rit met de huifkar.

De koetsier stond ons al op te wachten, er was geen lift voor Jan maar die kon er gelukkig wel zelf inklimmen. De reis kon beginnen en snel werd er "in een rijtuigje" gezongen. De stemming zat er meteen in.



De koetsier vertelde enthousiast over het mooie Brabantse landschap waar we doorheen reden, we zagen kasteel Tongelaar, een half in de grond gebouwd huisje waar vroeger de tbc patiënten **6 jaar!!!** in quarantaine gingen, dat is nog eens wat anders dan de 10 dagen voor de corona nu.



*Onderweg keken we naar
de mooie omgeving,
Kunst en
de snoeppot.*



Het was een prachtige tocht en na een uurtje werd er besloten om er nog wat langer van te genieten. Daardoor kwamen we nog langs een Mariakapelletje, waar Elske en Gemma een kaarsje konden aansteken.



Bij thuiskomst dronken we koffie en puzzelden of speelden spelletjes.



We hadden vandaag geluk. We konden de bbq lenen van de burens, dus op naar de winkel om heerlijkheden in te slaan, want we hebben goede eters die veel lusten.

Lekkere salade, huzarensalade, worstjes, kip, hamburgers en ook stokbrood mocht niet ontbreken. Kortom men genoot er heerlijk van. Een alcoholvrij biertje en een sapje maakten het compleet.



*Goed bezig
Harry!*



Jammer genoeg is er vanavond een gast naar huis gegaan. Voor hem was het toch te vermoeiend.

Vanavond de grote finale van het voetbal.

Erik wenst dat Italië wint.

Zijn wens is uitgekomen: ITALIE is Europees Kampioen!!

Er werd ook UNO gespeeld wat met veel gelach gepaard ging.

Na zo'n dag buiten zijn sommigen al wat verkleurd.

We sluiten de dag af met een drankje, op naar morgen.

Het zal goed slapen zijn.

Welterusten allemaal

Maandag 12 Juli

Vanmorgen was het vroeg dag voor Nellie, die werd door haar echtgenoot opgehaald en kwam rond de lunch weer terug.

De anderen hadden een rustige ochtend.

Koffiedrinken en rummi-cub waren de grootste activiteit.



Erik is bezig met zijn ochtendgymnastiek!!!

Bij de lunch werd een eitje gebakken met daarbij een kopje soep, allen lieten het zich goed smaken.

Nellie schrijft nu verder het verslag van vandaag:

We zijn naar Volkel geweest straaljagers spotten, het was druk op de parkeerplaats. We hebben ze gezien, zie de foto.

Het was **kei leuk!** Elske en ik zagen de piloot in de cockpit zitten!



Daarna naar Grave, een oud stadje. Op de stomme rotkeien ben ik met mijn scootmobiel gereden, ben aardig door elkaar geschud .

Aan de Maas hebben we op een terrasje gezeten, gelukkig want ik moest naar de toilet zoals gewoonlijk. Grave is een leuk stadje.



Bij thuiskomst dronken we wat en begonnen Linda en Harry met pannenkoeken bakken.



Dat was héééééérlijk!

Naturel met stroop vind ik de lekkerste, maar voor de anderen waren er ook spek en kaas pannenkoeken.

Vandaag gelukkig geen regen maar tot laat buiten kunnen zitten. Gemma had een muziek-boxje bij zich dat was keigezellig!!!!



Ik ken als afsluiting ook nog een goede mop maar die kan niet in het verslag. Te gewaagd.

Maar wel een van mijn vele gezegdes:

Wie een kuil graaft voor een ander heeft hard gewerkt.

*Ook buiten vermaken we ons.
We hebben heel veel lol.*



We gaan wat drinken en een lekker toastje en dan slapen.....



Dinsdag 13 Juli

Vandaag stonden we op met regen en volgens Piet Paulusma zou dat de hele dag duren.

We startten dus wederom rustig op, samen ontbijten, enkele gasten in ochtendjas of pyjama, het kan allemaal. Een heerlijk eitje en jus maakten het feestelijk .

We hadden allerlei uitjes op ons lijstje staan, maar dat wat kon vonden ze te lang in de bus zitten. Er was dichterbij niet veel mogelijk, gesloten ivm corona of uitgerekend vandaag dicht.

Omdat de regen aanhield de sjoelbak op tafel gezet en allerlei spelletjes gedaan. De tijd vliegt dan toch om.

Winnen is niet zo belangrijk....



Het gaat om de lol!!

We merkten ook dat een dagje thuis wel goed beviel.

Erik wilde graag buiten zitten, zocht rust.

Van de druilregen wordt je goed nat, dus een plekje onder het afdak vrij gemaakt.

Met een puzzelboekje erbij was het daar goed uit te houden.

De beentjes van Erik→



Harry en Diana hebben de boodschappen gedaan en brachten lekkere krentenbollen voor de lunch mee. We ontdekten al dat de broekband van Harry wat strak begint te zitten. Voor sommigen is de verleiding ook wel erg groot als er wat lekkers ligt of wordt aangeboden, we zullen maar zeggen het zijn gezonde eters en..... we hebben vakantie!

Vanmiddag was het even droog.

We, Harry, Elske en Gemma, hebben daar meteen gebruik van gemaakt. Morgen vroeg willen we namelijk naar de bakker lopen, dus gaan we nu maar even kijken waar dat is. Kunnen we zien hoe lang we er over lopen. De bakker gevonden en aan de overkant was het nostalgisch museum. Daar hadden we graag naar toe gewild. Helaas was het door de corona maatregelen nog gesloten.

Terwijl we met ons drieën voor de etalageruit stonden te kijken, kwam er een vriendelijke meneer de hoek om. We vertelden dat we er graag hadden willen kijken. Door de ruit hadden we al koetsen en een hele verzameling model autootjes gezien. Hij zag hoe we het bewonderden en bood ons een kleine blik om de hoek van het museum aan. Een enorme hal die echt een bezoek waard is, een aanrader voor een volgende groep die hier vakantie viert. Verder op het terrein stonden oude ploegen een beetje weg te roesten. We mochten er naar toe lopen en als kers op de taart deed hij een loods deur omhoog. Een oude Opel was een plaatje waard zoals jullie kunnen zien. We vonden dit bliksem bezoek echt een cadeautje.



Vanavond ging de reis naar Uden.

We hadden de "Eetkamer" uitgekozen om uit eten te gaan.

Een echt succes, zo bleek. Een gezellie ingericht restaurant met veel spreuken aan de muur, er was een zeer toepasselijke.

Je ziet hem hier.



Het diner verdiende lof gezien alle keuzes, vooral de berg "steppegras" was bijzonder, maar wel erg veel. Men genoot en dat was echt te zien.



Proost!

We gaan ervan genieten



Thuis hebben we het afgesloten met een heerlijke, zelfgemaakte sorbet.
We zijn hier ook van alle markten thuis.

Gemma had toegang tot Netflix, dus een leuke film opgezocht, lekker lui kijken.
We gaan niet zo laat naar bed, want de vermoeidheid noopt ons hiertoe.

Woensdag 14 Juli

Vanmorgen zijn Harry en Gemma naar de bakker gelopen.

Harry heeft lekker brood uitgezocht en voor ieder een croissant.

Het regende zachtjes maar we zijn niet gesmolten en Harry had meteen zijn wandelingetje gehad.

Iedereen vond het ontbijt heerlijk, een gezellige maaltijd is een goede start van de dag.

Koffie ook belangrijk, we hebben bij de bakker een ontbijtkoek meegenomen met wat nootjes erop, ook heerlijk.



Nellie en Linda maken intussen de boontjes schoon.



Harry, Linda, Gemma en Diana spelen "Panic Pinquin"

Het regent nog steeds genoeg om flink nat van te worden.

Om 12 uur vertrekken we naar het bakkerijmuseum in Luyksgestel.

Het is een klein uurtje rijden, onderweg genoeg te zien.

Om beurten voorin, deze keer was het Linda.

Samen met google heeft ze de weg gewezen.



“Bakkerijmuseum De Grenswachter”

De bakker met de deegklompen



We werden hartelijk ontvangen met koffie, thee of warme chocolade melk.

Het hele museum wordt gerund door vrijwilligers.

Er was een bakker bezig met het deeg te mengen.

Daarna lieten ze het met rust om te rijzen.

Ondertussen werd een hele uitleg gegeven over het meel.

Het hoofdbestanddeel is volkoren meel dit is dan lichtbruin van kleur, men krijgt dan volkorenbrood.

Wordt het meel gezeefd dan krijg je zemelen en wat dan nog overblijft is bloem.

Zemelen gebruiken veel mensen bijv. in de yoghurt, goed voor de stoelgang.

Om witbrood te bakken gebruikt men alleen bloem.

Het werd dus zo duidelijk gemaakt dat hier de minste voedingswaarde in zit.

“Van bruinbrood word je groot, van witte mik word je dik”!



De bakkerskar



Na deze uitleg liepen we naar de molen, beneden liet een mevrouw allerlei werktuigen zien die er nodig zijn om te oogsten o.a. een sikkel en een pikhaak, een dorsvlegel die ze demonstreerde. Ieder luisterde aandachtig.

De molenaar en de boer deden het zware werk, maar de dames hadden hun aandeel door in grote gevlochten schalen het kaf van het koren te scheiden.



Elske ging mee naar boven de steile trap op



Boven zagen we hoe het meel opgevangen kon worden door een grote slurf waar een meelzak onder gebonden werd.



*Elske en Gemma staan boven bij de wiek.
Wat een gevaarte!!*

De anderen wachten beneden

Als de wind goed waait kunnen de wieken een snelheid van 80km per uur bereiken. Nu stonden ze dus stil in een rust-stand.

De stand van de wieken kon veel vertellen.

Nu kunnen we elkaar bellen, maar vroeger keek men dus voor het nieuws uit het dorp naar de stand van de wieken; gevaar, blijdschap en verdriet.

Het was allemaal aan de stand te zien.

Het was interessant in de molen, maar beneden wachtte het vers gebakken brood voor morgen.

In het ouderwetse snoepwinkeltje kochten we kaneelstokjes en schuimblokken. Heerlijk ouderwets snoep.

Voldaan gingen we na een uur of 2 terug.

Thuis samen een glaasje gedronken en de belevenissen van deze dag aan elkaar verteld.

Morgen de laatste volle vakantiedag, wat willen we nog doen?

In ieder geval uit eten, het voorstel was steengrillen.

Iedereen was het er gelijk mee eens.

Op dit moment wordt er nog fanatiek Uno gespeeld.

We drinken zo nog een glaasje en dan morgen....

gezond weer op. We denken daarbij aan het lekkere gezonde brood.



Donderdag 15 juli 2021

De laatste vakantiedag is aangebroken.

De gasten in de Lummel ontwaken langzaam.

De regen tikt niet meer zo zachtjes tegen de ramen en het waait flink.

Echt weer om onder de wol te blijven.

Maar het is vakantie en het plan is om nog wat te ondernemen, dit moeten we bijstellen vanwege het weer. Dus wordt het nu het "Klokken en Peel" museum in Asten.

Onze eigen Koningin Maxima (Gemma) interview Elske over de vakantie. Het wordt een "goed" gesprek.



Bij aankomst was het gelukkig even droog



←Harry, Gemma en Erik

Linda, Harry en Elske →





Een echt een leuk en leerzaam uitje.
We krijgen van een vrijwilliger een rondleiding.
Hij laat ons echt ervaren hoe klokken klinken.
Erik houd de handen voor zijn oren en gaat even bij het geluid vandaan.
De anderen luisteren bijna ademloos naar zijn heldere uitleg.
Als we het hadden moeten lezen, was het niet zo duidelijk geweest.
Nu hebben we de klokken echt horen luiden en weten we waar de klepel hangt (denken we).
Ook hebben we gezien hoe de klokken worden opgebouwd, van klein tot groot. Klokken met sterrenbeelden , mooie versieringen en nog veel meer.



Carillons in verschillende uitvoeringen.



Gemma mag de klok luiden



← Dit is een replica van een klok uit de Notre Dame

Even de trilling van het geluid voelen in het water→.



Het was fantastisch, echt een aanrader.

Na deze rondleiding in het museum zijn we toe aan een drankje en een stukje vlaai

Heerlijk smullen!



Hierna wachtte er nog een natuurafdeling met allerlei dieren die geleefd hebben in de Peel. Hier zijn we samen rustig doorheen gewandeld. Er was voor ieder wel wat herkenbaars uit de natuur.



De regen kwam recht naar beneden toen we wilden vertrekken, dus Harry haalde de bus en begeleidde een ieder onder de plu naar de bus.

We gingen naar restaurant de "Brouwketel" in Escharen. Hier stond de tafel al voor ons gedekt.



Steengrillen met een tafel vol lekkers.

Een heerlijk toetje maakte het af.

Een ieder kreeg zijn deel en genoot met volle teugen.

Weer terug in de Lummel werden de koffers klaargemaakt voor vertrek en dronken we nog wat.

Vrijdag 16 Juli

Vandaag was het vroeg dag.
Er moest opgeruimd worden.
De laatste spullen in de koffers.
Iedereen at een broodje uit 't vuistje.

Linda werd als eerste opgehaald en uitgezwaaid.
Daarna was de beurt aan Nellie, zij werd opgehaald door haar man.

Nadat we afscheid genomen hadden van de beheerster Gerdie, vertrokken we richting Veenendaal, waar Harry en Elske opgehaald werden.
Erik reed mee naar Tendens en werd daar opgehaald.

Het was een leuke week vol verrassingen.
We hopen dat jullie allemaal genoten hebben.



Nellie

Harry

Linda

Erik

Jan

Elske



Tot een volgende keer.
Diana, Harrie en Gemma